

# Een perenboom met geschiedenis

Pasen, 20 april 2014 ligt al weer lang achter ons wanneer ik dit verhaal aan het papier toevertrouw. Degenen die de paasmaaltijd en de paasdienst waarin Br. De Jong voorging, hebben bezocht, konden ook de perenboom in de tuin van onze kerkburen bewonderen. De boom bloeide op z'n paasbest. Bijzonder voor deze toch wel 100 jarige. Uit de familieverhalen weet ik dat m'n overgrootvader, die koster was van onze vermaning in de 40er jaren hier al peren van kreeg en toen was het al een respectabele boom.



Buurvrouw Inge vertelde me dat toen ze het huis kochten de boom de doorslag heeft gegeven. Het is een z.g. Moespeer. Van de peren kun je lekkere perenmoes maken.

We gaan 120 jaar terug in de tijd. De omgeving rondom onze vermaning zag er toen totaal anders uit. De in 1840 gebouwde Petrus en Paulus kerk stond er al en ook enkele huizen en gebouwen aan de Kerkgracht. Achter onze vermaning waren er in de Helderse polder al enkele straten bebouwd met woningen. Waaronder de Wilhelminastraat. Het grondgebied van de vermaning strekte zich uit tot ongeveer de Wilhelminastraat en was eigendom van het "Fonds tot den predikdienst der vereenigde Doopsgezinde gemeenten te Haarlem"

In ons archief is een akte van deurwaarder Hendrik Kwant, gedateerd 12 januari 1894.

Hoofdpersoon in deze akte is de bloemist, tuinder Willem Jansen. (geboren op 14 februari 1837 te Arnhem) In 1873 had hij zich met echtgenote gevestigd in Den Helder. In de 70er jaren van de 19<sup>e</sup> eeuw werden ook hun kinderen geboren.

Op 6 september 1893 had hij een koopovereenkomst gesloten voor een stukje grond, ongeveer op de plaats achter de vermaning doorlopend tot waar nu de Emmastraat is. Zijn bedoeling was om daar "vruchtboomen te kweken". Er was nog niet betaald en er waren wat onduidelijkheden over de verkoopbepalingen. Ik worstel me door allerlei 19<sup>e</sup> eeuwse ambtelijk taalgebruik heen en lees o.a.:

*"Aangezien toch voor den geïnsimueerde\* (Willem Jansen) voorschreven vastgoed is te koop gevraagd om daarop vruchtboomen te kweken, dat het den geïnsimueerde volkomen bekend is dat de verkooper dien grond niet wil zien, bestemd tot bouwterrein, en die niet wil verkoopen anders dan met de zekerheid, en onder voorwaarden dat daarop geene woningen zullen worden gebouwd. Aangezien, gedurende de onderhandelingen over den koop, de geïnsimueerde heeft verzocht om voor het geval de Rozenstraat mogt worden verlengd en doorgetrokken, die straat te mogen doortrekken op den verkochten grond, en het daartoe noodige deel van den grond te mogen bebouwen of als bouwterrein te mogen verkoopen..."*

Raadselachtig dat hier over de Rozenstraat gesproken wordt, een straat die nu in Tuindorp ligt. Deze Rozenstraat is rond 1911 toen Tuindorp werd gebouwd omgedoopt in Emmastraat. \*

Geïnsimueerde is degene die een aanzegging door de deurwaarder krijgt. Willem Jansen in dit geval. De kerkenraad werd vertegenwoordigd door Ds. Dirk Kossen. Willem Jansen had ook kosten gemaakt. Hij had 240 stuks jonge vruchtbomen en een aantal eikenschuttingpalen voor 42, gulden en vijf nieuwe broeiramen met bakken gekocht. Willem Jansen wilde de mogelijkheid hebben om eventueel een gedeelte van de grond te verkopen t.b.v. de uitbreiding van de Rozen(Emma)straat. De kerkenraad zag de bui al hangen en wilde bouwuitbreiding voorkomen, kennelijk om nog wat van het open ruimtelijke karakter van de polder te behouden.



Hoe het afgelopen is weten we allemaal, de uitbreiding van de stad was niet tegen te houden. Wellicht is één van de 240 overgebleven vruchtbomen de oude moespeerboom. Het zou zomaar kunnen.....

Leo Huisman



Over **Stichting Present Den Helder en vestiging Texel** geven wij zo nu en dan via 'de driemaster' berichten aan u door, uit waardering voor wat veel enthousiaste mensen vanuit deze christelijk-maatschappelijke beweging doen voor hun medemens. De Nieuwsbrief van Present houdt ons van alle activiteiten op de hoogte. Zo werd er in de april-Nieuwsbrief melding gemaakt van een nieuw initiatief, geheten "**Uitgestelde koffie**". Wat wordt daar mee bedoeld???



Wij citeren: "Het 'uitgestelde koffie principe' is komen overwaaien vanuit Napels, Italië, en verspreidt zich snel over de rest van Europa! In samenwerking met Délifrance Den Helder wil Stichting Present "Uitgestelde Koffie" in Den Helder introduceren. De werkwijze van "Uitgestelde Koffie" is heel gemakkelijk. U of jij gaat gezellig met familie of vrienden koffiedrinken bij Délifrance en koopt naast wat u zelf wilt eten en drinken van te voren een kop koffie à € 1,- (aangepaste prijs) voor iemand anders die dit zelf niet kan

betalen. Stichting Present krijgt deze vooruit betaalde koffie als waardebon van Suzanne van der Linde, eigenaresse van Broodjeszaak Délifrance Den Helder.

Stichting Present geeft deze waardebonnen op haar beurt weer door aan medewerk(st)ers van de verschillende maatschappelijke organisaties. Zij kunnen deze bonnen vervolgens weer uitdelen aan inwoners van Den Helder die zij begeleiden. Op deze manier hopen we in Den Helder onze missie "**Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen worden**" verder gestalte te geven. **Doet u /doe jij mee?** Alvast heel hartelijk bedankt! Vanaf deze plaats willen we ook Suzanne van der Linde heel hartelijk bedanken; zij heeft spontaan en zeer betrokken dit initiatief omarmd." De actie is op 15 mei j.l. officieel gestart. Het adres van Broodjeszaak Délifrance is: Keizerstraat 38 Den Helder. Telefoon: 0223-626168.

Een ander activiteit van St.Present was het opknappen van drie huizen voor vluchtelingen. 20 adelporsten hebben zich in april hiervoor ingezet. Er werd geschilderd, geschuurd en behangen - het waren drie gezellige en nuttige avonden, met mooie resultaten. In aanvulling op hun werk kwam de FLEXGROEP in actie. Vier huizen moesten binnen een paar weken helemaal klaar zijn. Latex op de muren, vloerplaten leggen, gordijnrails ophangen enz. De mannen van het Boelhuys (de kringloopwinkel van St.Present, Spoorstraat 71, open: dinsdag, donderdag en zaterdag van 11.00 - 16.00 uur) sjouwden af en aan met meubels. Er was een goede samenwerking met de mensen van vluchtelingenwerk. Al met al was het resultaat van honderden uren vrijwilligerswerk: een warm welkom voor de vluchtelingen op uitnodiging.

De eerstvolgende **Present-Rommelmarkten** vinden plaats aan de Pastoor Koopmansweg 23 op de zaterdagen 2 augustus en 6 september 2014. Openingstijden: 10.00 - 16.00 uur.

—————Tel.St.Present Den Helder:06-29331111. Bankrek.: NL87RABO 0139241310—————